



14 APRIL herdenken wij de bevrijding van onze voormalige "Gemeente Oldekerk"

Programma 14 april:

11.00 uur: Stilte-wandeling vanaf parkeerplaats kledingzaak Bellinga, via Burgemeester Ritzemastraat naar het oude gemeentehuis, naar de begraafplaats.

± 11.45 uur: Aankomst begraafplaats. Daar zullen kransen gelegd worden bij de graven van de omgekomen inwoners uit onze dorpen.

±12.30 uur: Aankomst in de Rotonde, waar een lunch genuttigd kan worden.

Na de lunch hebben we een afwisselend programma:

- Verhalencafé: verhalen uit de Tweede Wereldoorlog en modeshow oorlogskleding
- Muziek uit die tijd.
- Wensvlinders maken, waarop een ieder zijn persoonlijke wens voor de vrijheid op kan schrijven.

De wensvlinders worden op 5 mei uitgestrooid over de drafbaan van het Stadspark, tijdens het aansteken van het Bevrijdingsvuur.

